

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering vereniging Vrienden ISVW

Zondag 22 juni 2014, 13.00 - 17.00 uur. Landgoed ISVW te Leusden

Graag nodigen we u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Vrienden ISVW. Na de ledenvergadering kunt u met ons genieten van een filosofische wandeling langs het nieuwe filosofenpad op het landgoed van de ISVW.

13.00 uur – 14.00 uur ALV van de Vrienden ISVW

Zoals u in de vorige nieuwsbrief kon lezen, treden er twee bestuursleden af; Cees Slottje, voorzitter en Maartje van Hardeveld, lid. Er hebben zich twee kandidaten gemeld; Peter Jurgens voor het voorzitterschap en Stefan Steenkamp als lid.

14.00 uur - 16.30 uur Officiële opening 'Filosofenpad'

Er zijn drie afbeeldingen van filosofen

verspreid over ons landgoed en twee afbeeldingen over twee andere terreinen in de buurt. De groep maakt een wandeling langs deze vijf portretten. Bij elk portret staat een filosoof om toelichting te geven.

Aansluitend nodigen we u uit voor de tijdelijke kunsttentoonstelling "Natura Mystica" bij onze burens VODW marketing (Dodeweg 6) met ook daar uitleg door een filosoof.

Ongeveer 16.30 uur Gezamenlijke afsluiting met borrel

U bent van harte welkom.

Uw vrienden en kennissen zijn welkom. Belangstellenden die geen lid zijn betalen € 25 voor de filosofenwandeling plus € 5 voor de kunsttentoonstelling, tenzij ze ter plekke lid worden van de Vereniging Vrienden

INHOUD

<i>Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering</i>	1
<i>Van de redactie</i>	1
<i>Even voorstellen... twee portretten van kandidaat bestuursleden</i>	2
<i>Leusdens Dagboek Frederik van Eeden-lezing</i>	3
<i>In gesprek met... Christien Brinkgreve</i>	4
<i>Berichten van en over de filosofische leesgroepen: Amersfoort</i>	6
<i>Berichten van de bestuurtafel</i>	
• <i>Verslag van de algemene ledenvergadering van 2 juni 2013</i>	7
• <i>Jaarverslag van 2013</i>	8
• <i>Programma voor 2015</i>	10
<i>Adreslijst van coördinatoren van ISVW Filosofische leesgroepen</i>	12

ISVW voor een bedrag van € 35 per jaar. Dit jaar loopt van januari tot januari.

Van de redactie

Nu de bloembollen een kopje kleiner zijn gemaakt, 'blijven de 'filosofische bollen hun waarde en uitstraling steeds behouden.' Dit ziet en leest u in deze *voorjaarsnieuwsbrief*.

De volgorde van de teksten en artikelen is enigszins anders dan gebruikelijk. Ook zijn de vaste rubrieken niet altijd voorzien van tekst.

Vrienden ontmoeten en inspireren elkaar. In de volgende nieuwsbrief van november zal een nieuwe rubriek **Vrienden ontmoeten elkaar** het licht zien.

De ene vriend interviewt de andere door middel van een aantal vragen; het stokje wordt steeds doorgegeven.

In deze nieuwsbrief na de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering ziet u twee portretten waarin de twee kandidaat-bestuursleden zich voorstellen.

In de rubriek **In gesprek met.....** een interview met socioloog en docent Christien Brinkgreve.

In **Leusdens Dagboek** geeft Cees Slottje een verslag van de Frederik van Eeden-lezing door Peter Sloterdijk, inmiddels bijna een 'oude bekende' in ons instituut.

In **Berichten van en over de filosofische leesgroepen** een bijdrage van Ineke Kiers van de leesgroep Amersfoort.

De redactie ontvangt graag meer berichten, ideeën, ingezonden brieven om elkaar blijvend te inspireren en scherp te houden. Ook in het jaarverslag 2013 en het programma 2015 leest u een dergelijke wens.

Daarna leest u onder het kopje **Berichten van de bestuurtafel** de gebruikelijke stukken ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering op 22 juni.

Zoals beloofd vorig jaar verschijnen de notulen van de ALV 2013 ook nog op de website, evenals de noodzakelijke financiële stukken.

Ook in de nieuwsbrief treft u een uitnodiging aan voor het filosofisch café op 1 juni. U ontvangt nog een separate uitnodiging daarvoor of hebt deze inmiddels ontvangen.

Rest mij u nog een mooie, ontspannen en wijsgerige zomer te wensen met veel leesgenoegeen.

EVEN VOORSTELLEN...

Stefan Steenkamp

3 M's

Tot 2006 werkte ik bij de lokale media in Amersfoort. Eerst als eindredacteur bij de krant, daarna als programmamaker bij de lokale omroep. De laatste jaren (tot 2012) was ik freelancer, of ZZP-er zoals dat tegenwoordig heet.

Mensen, middelen en mogelijkheden bij elkaar brengen om zo mooie programma's te maken. Dat was mijn belangrijkste taak bij de omroep. Het productiewerk bij een televisiezender is altijd leuk, spannend en zeer bevredigend, vooral als het resultaat is zoals je het bedacht hebt. De mensen daarvoor vind je op de werkvloer en in je netwerk. Bij een lokale omroep met een klein budget zijn de middelen niet altijd direct beschikbaar, maar dat is juist uitdagend. Daarna moet je nog wel alle betrokkenen motiveren, zodat ze het beste van zichzelf geven. Het begint allemaal met een idee. Is het uitvoerbaar, maar vooral ook spreekt het aan? Dat weet je pas als het programma is uitgezonden en er reacties zijn.

Het zijn kwaliteiten, die ik graag wil inzetten als bestuurslid van de Vrienden van de ISVW. In 2000 volgde ik er mijn eerste cursus. De filosofische vorming, de speciale sfeer en de mooie gesprekken, die ik die jaren daarna had met mijn medecursisten, maken het voor mij een bijzonder instituut. Een soort tweede thuis.

Met de naderende eeuwviëring en met de nieuwbouwplannen gaat de ISVW een spannende tijd tegemoet. Het lijkt mij prachtig als ik niet alleen maar als 'consument' aan de zijlijn sta, maar ook als actieve 'speler' een rol mag spelen. *Mensen, middelen en mogelijkheden* bij elkaar brengen is het mooiste wat er is, weet ik uit eigen ervaring.

Peter Jurgens

Wie, wat, waarom, waarheen ...

Toen het bestuur van de Vrienden mij vroeg als kandidaat voor het voorzitterschap voelde dat als eervol. De afgelopen twintig jaar heb ik de ISVW en de Vrienden in diverse cursussen en in een leeskring leren kennen. Het is voor mij een uniek centrum waar je in onderlinge harmonie, met veel aandacht en gretigheid, aan de hand van vooraanstaande filosofen levensinzichten en inspiratie kunt opdoen. Vanuit het bestuur van de Vriendenvereniging een bijdrage daaraan te mogen leveren, spreekt me zeer aan.

Zeker ook omdat ik geloof dat filosofie de komende decennia verder aan belang en impact gaat winnen. In het persoonlijk leven bij zingeving en levensvisie, in het publieke leven bij maatschappelijke vraagstukken en in het bedrijfsleven. De groeiende populariteit van het *Filosofie Magazine* en de *Nacht van de Filosofie* is wat dit betreft veelzeggend.

Vanuit ISVW en Vrienden kunnen wij mede vorm en inhoud aan deze ontwikkeling geven. Tegelijkertijd kunnen school en vereniging deze trend benutten om eigen groei en bloei te versterken. Het was stimulerend om dezelfde ambities te ervaren in gesprekken met Chantal Orth, Erno Eskens en Martin van Hees van directie en bestuur van de ISVW en de bestuursleden van de Vrienden.

Meer in concreto zou ik in dit kader wat betreft de Vriendenvereniging en in lijn met het huidige beleid een extra accent willen leggen op de onderlinge binding en interactie, op een zekere verjonging en op een vergroting van donaties en sponsorbijdragen door een grotere betrokkenheid van in filosofie geïnteresseerde managers.

Voor mijn toegevoegde waarde aan de Vriendenvereniging kan ik me baseren op ervaringen, inzichten en contacten die ik de afgelopen 25 jaar opdeed in het bedrijfsleven. Als venoot van het managementadviesbureau Boer & Croon adviseerde en begeleidde ik jarenlang grote ondernemingen en non-profit instellingen bij hun positionering, reputatie en veranderprocessen. Onderwerpen waarbij het niet alleen om feiten, analyses en redeneringen gaat, maar evenzo om beelden, gevoelens en verbinding. Dit verlangen naar breedte weerspiegelt zich ook in mijn studieverleden in natuurkunde, bedrijfskunde en Nederlands in Leiden en Delft.

Sinds vier jaar heb ik het voorrecht van een vrijer leven. Bij verschillende organisaties maak ik deel uit van de raad van toezicht of adviesraad. Daarnaast werk ik met begeleiding van Andreas Kinneking van de Universiteit Leiden aan een proefschrift over wijsheid en verstandigheid. Daarbij zoek ik nadrukkelijk naar de inbreng van vermogens tot sensueel, fysiek en spiritueel verstaan. Hoe mooi dit alles ook is, gelukkig blijft er daarnaast tijd over voor racefietsen en zeilen en aandacht voor kinderen en vrienden.

petercjurgens@gmail.com
06 55 196 578

“Wie weet waarom hij leeft, kan bijna elke manier waarop uithouden”.

Friedrich Nietzsche

Leusdens dagboek:

“Die Schrecklichen Kinder der Neuzeit” Frederik van Eeden-lezing

In deze befaamde reeks lezingen kwam op 19 april jl. Peter Sloterdijk aan het woord met als thema “Die Schrecklichen Kinder der Neuzeit”. Eigenlijk was dit tevens de nazit van de “G8 van de filosofen” (voor de filosofie zoiets als de G8 van de meest invloedrijke staten).

Wie zijn “Die Schrecklichen Kinder der Neuzeit”? Die vreselijke jeugd van tegenwoordig? Ik herinner me dat Arnold Toynbee, in zijn Study of History, een brief weergaf van een bestuurder aan zijn staatshoofd met klachten over de jeugd. De brief had recent geschreven kunnen zijn, maar bleek van een hoge priester aan zijn farao zo’n 3000 jaar geleden. De jeugd leert het dus nooit!

Zou Sloterdijk het antwoord weten? Met gespannen verwachting dus maar luisteren. Een primeur, want het boek is nog niet verschenen. Sloterdijk is een bijzondere denker met een heel nieuwe, eigen denkwijze waarin de vraag centraal staat: “waar is de mens” en niet “wat is de mens”. We kenden hem al als spreker bij het afscheid van René Gude als directeur van de ISVV.

Jan Flameling leidde hem in met een schets van zijn werk en leven. Hij deelde met Sloterdijk de ervaringen van de hippie leef- en denkwijze, het ‘sanjassin’ zijn, de groepen rond de Baghwan, de ashram in Poona. Wellicht waren er onder de aanwezigen nog wel enkele ‘vogels’ die deze ervaringen ook kennen. De inleiding van Jan Flameling was tevens een overzicht van de filosofische cultuurgeschiedenis van, althans het christelijke, Europa.

Sloterdijk, geïnspireerd door Heidegger, die het *zijn* beschrijft als existentie ‘er zijn’, in ‘Sein und Zeit’, wijst op het belang van wáár de mens is, ‘Zijn en Plaats’. Hij is vooral bekend om zijn zijsleer over de ruimte, sferen. Was bij Heidegger het ‘handelend in de wereld zijn’ met het vertrouwde ‘ter hand staande’ en het problematische ‘voor handen zijnde’ de kern, bij Sloterdijk gaat het om de plaats, de vertrouwde omgeving, sfeer. De eerste vertrouwde sfeer is die van de baarmoeder. De mens bouwt voor zichzelf sferen op om die veilige vertrouwde sfeer terug te vinden. De sferen zijn naast plaatsbepaling ook veiligheidsgebieden, immuniteitsruimten.

Sloterdijk gaf zijn beeld van de ‘condition humaine’ van de moderne mens, zoals die de laatste 500 jaar is ontstaan. Voordien werden mensen opgevoed tot reproducties van hun voorouders. Nadien ontstonden generatiekloven die niet meer door strenge opvoeding konden worden gedicht. Voor Sloterdijk speelt de leer van de erfzonde van Augustinus een bepalende rol in het leven; door overerving is de zondaar Adam nog steeds in de mensen aanwezig. Wie geen erfrecht heeft, dus bastaard is, deelt niet in de erfenis en is slechts schuldig aan de zelf begane zonden. Sloterdijk ziet die positie van bastaard zijn als de situatie van de ‘moderne mens’, de mens na de generatiekloof. De wereld is wezenlijk veranderd. Mensen in de Neuzeit moeten de wereld dus opnieuw laten beginnen. Je moet niet de wérelde veranderen, maar je léven. Zoals l’homme révolté van Camus.

Fukuyama, die de reeks van Eeden-lezingen opende, constateerde dat de geschiedenis was geëindigd. Hij stelde dat niet de geschiedenis, maar de technologie de bepalende factor zou zijn voor de toestand van de wereld. De generaties worden niet meer door de biologie gevormd, maar door de ontwikkeling van de technologie. In plaats van vijf generaties zijn er daardoor wel twintig per eeuw.

Kinder der Neuzeit zijn we dus allemaal en niet alleen de ‘jeugd van tegenwoordig’, misschien moeten we ons leven wel zo veranderen dat we voortdurend tot de jeugd van tegenwoordig blijven behoren. We zouden dan toch eens moeten denken over nieuwe ‘regels voor onze mensentuin’.

Het was weer een bijzondere gebeurtenis deze middag met Peter Sloterdijk. Zijn inzichten, gevat in zijn impressionistische vertellende spreekstijl.

Cees Slottje.

“Wie mensen de weg wil wijzen, moet achter hen gaan lopen”.

Lao Tse

Christien Brinkgreve

Een nadere kennismaking met de filosoof en de mens achter de filosoof.

Staat filosofie boven de wetenschap of omgekeerd?

Filosofie staat niet boven de wetenschap, het is een ander soort wetenschap dan psychologie, sociologie, psychiatrie. Filosofie stelt wezenlijke vragen, is meer onverschrokken, de andere wetenschappen zijn meer gebonden aan en gevangen in de empirie.

Soms zijn filosofen te vaag. Filosofie staat een beetje naast andere wetenschappen, zij kunnen veel aan hebben aan de vragen die worden gesteld en de gedurfdheid in het denken.

Welke waarde heeft filosofie voor de mens?

Zou je de mens(en) een boodschap willen meegeven?

De belangrijke vragen stellen is van belang voor mensen. Wat is van waarde voor mij?

Wil(len) ik (wij) op deze wijze leven? Ik wil het belang uitdragen van de plaats van mensen in het verhaal, het belang van ruimte geven en ruimte nemen, het belang van de

structuur als inbedding en de ruimte om die zelf in te vullen.

Ook wil ik anderen, bijvoorbeeld mijn collega's, het belang tonen van de ervaringswereld en betekenisgeving van mensen die tot uiting komt in de verhalen die ze vertellen. Goed luisteren is daarbij een voorwaarde.

Heb je een speciale levensvraag of thema waarin je bijzonder bent geïnteresseerd?

Ik ben geïnteresseerd in de wijze waarop mensen in verhalen leven. Hoe beleef en verwoord je jouw verhaal? De vragen en het dagelijkse getob van mensen. Mijn eerste boek heet: "Margriet weet raad" en was gebaseerd op de rubriek in het tijdschrift Margriet. Het boeit me welk soort vragen mensen stellen en ook de antwoorden daarop en de verschuivingen die zich hierin voordoen.

Hoe en wanneer werd je gegrepen door filosofie?

Al op de middelbare school las ik Sartre. Op de universiteit tijdens mijn



Christien Brinkgreve is socioloog en hoogleraar sociale wetenschappen aan de universiteit Utrecht. Zij is in 1984 gepromoveerd op de geschiedenis van de psychoanalyse in Nederland: een vestigingsstrijd. Zij heeft meerdere publicaties op haar naam staan; in juni komt haar nieuwe boek uit: "Vertel-over de kracht van verhalen-". Aan de ISVW is zij docent en geeft binnenkort - voor de achtste keer- de summer-school "Wat je schrijft ben jezelf; verhalen die je leven vormen".

studie sociologie kreeg ik wetenschapsfilosofie; we lazen Foucault, Marx, Hegel, Nietzsche. Ik combineer sociologie met filosofie en psychologie. Ik lees graag filosofische teksten, op dit moment bijvoorbeeld in een groepje dat Nietzsche leest: "De vrolijke wetenschap".

Welke taken en activiteiten vervul je? Wat geeft de meeste voldoening?

Ik geef colleges aan de universiteit Utrecht en begeleid promovendi een dag per week. Daarnaast ben ik verbonden aan de

Schrijven als therapie

"Het leek me dat ik mijn geest geen grotere dienst kon bewijzen dan hem in staat te stellen zich in totale ledigheid met zichzelf bezig te houden".

Michel de Montaigne: Essais.

Honours Academy in Leiden. Ik geef daar colleges en zit in de adviesraad voor opzet van het programma en invulling van het leiderschapsprogramma. Mijn overige tijd besteed ik aan schrijven en lezingen/ workshops geven aan individuele personen (ISWW) en aan bedrijven en organisaties. Vaak geef ik lezingen naar aanleiding van mijn boeken. Ik schrijf over veranderende relaties tussen seksen en generaties, over gevoel, gedrag, moraal en de eisen van de tijd.

De meeste voldoening haal ik uit het schrijven en spreken in een evenredige verhouding; de stilte en inkeer van het schrijven en dan weer het contact met anderen.

Kun je iets vertellen over de summerschool "Wat je schrijft ben jezelf, verhalen die je leven vormen"?

Naar deze summerschool komen mensen met een verschillende achtergrond en motivatie. Mensen soms op een keerpunt van hun leven met specifieke vragen of gedachten over hun tot dan toe geleefde leven. Ik begin met de vraag aan de deelnemers: "wie ben ik?". Die antwoorden vormen de grondstof om op door te gaan in colleges en schrijf-oefeningen. Vervolgens komt het schrijven van het (levens)verhaal aan bod. Belangrijk is de helende en verbindende werking van het schrijven. De deelnemers kunnen hun verhaal delen met anderen. Ze lezen elkaar voor wat ze geschreven hebben en tijdens de week ontstaat er vaak een band.

"Als woelige zee en hemel strak en wijd
Zijn wij elkander
vreemd en toch
vertrouwd"

J.J. Slauerhoff: Wandeling

"Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen, en herhaal ze honderd malen: alle malen zal ik wenen".

L. Vroman: Vrede

Wat betekent voor jou: "de ogen van de ander"? Deze titel gaf je aan een boek.

Het grondmotief is dat mensen worden gevormd door de ogen van anderen; de mens is een door en door sociaal wezen. "Het zelf" is niet constant of onveranderlijk; mensen ontwikkelen zich in interactie met anderen. Ook is "het zelf" meerstemmig. Je leert jezelf kennen door de ogen van de ander, die de spiegel zijn waarin je jezelf kunt zien.

Kant trachtte vier vragen te beantwoorden; aan jou nu de beurt:

- wat kan ik weten?

Er is veel kenbaar, zichtbaar en leesbaar. Ook is er veel wat niet kenbaar is.

Ik ben me bewust van de beperkte kennis. Goed kijken en luisteren vind ik belangrijk.

- wat moet ik doen?

Ik wil goed voor mijn naasten zorgen, gezin, familie en vrienden. Niet uit plicht, ik wil dit graag doen. Het maakt deel uit van wie en wat ik ben. En ik wil graag denken, lezen en schrijven; in het schrijven worden me de dingen vaak pas duidelijk.

- wat mag ik hopen?

Dat er meer ruimte komt om echt te luisteren naar mensen. Het economisch denken moet minder bepa-

lend worden. De economie moet ons dienen en niet andersom.

Wat van waarde is moet meer tellen. Ik haat onverschilligheid.

- wat is de mens?

De mens is een sociaal wezen, steeds bezig met betekenisgeving. Hij/zij creëert zijn wereld, in samenspraak met anderen, samenlevend met anderen.

Is er nog ruimte voor andere interesses?

Ik houd van muziek; speelde vroeger klarinet.

Na de zomer, als ik met pensioen ben, ga ik weer les nemen.

Ook lees ik graag, bijvoorbeeld Barnes, Rubsamen en Kundera. Daarnaast houd ik van lopen, vooral aan zee.

Ik denk op dit moment veel na over mijn werkzaam leven tot nu toe. Wat heb ik gedaan?

Mijn werkzaamheden gaan door, maar toch maakt een dergelijke transitie als pensioen me nadenkend. Dat had ik niet gedacht, omdat zoveel van wat ik doe- schrijven, lezingen geven- gewoon doorgaat. Ik vind het spannend wat het leven me verder zal brengen.

Anka Fauth

Leesgroep Amersfoort 1

In 2015 is het 10 jaar geleden dat leesgroep Amersfoort 1 van start ging met ongeveer 15 mensen. Veel te veel bleek al gauw. Zoals te verwachten was het verloop groot en na een jaar bestond de groep nog uit een heel klein aantal. Andere leesgroepen zullen ook hebben ervaren hoe moeilijk het is een groep geïnteresseerden te vormen, waar iedereen het gevoel heeft dat hij/zij iets kan bijdragen, in zijn/haar waarde wordt gelaten, tot zijn/haar recht kan komen en zijn/haar mening in samenspraak met anderen kan herzien.

De laatste drie jaar is het gelukt een vaste kern van zeven mensen (vier mannen en drie vrouwen) te vormen. Van de oorspronkelijke groep zijn nog drie actief, zij vormen vaak een subgroepje om een boek nog eens extra uit te diepen.

Eens in de 6 à 8 weken komen we bij elkaar, steeds op een zondagmiddag van 14.00- 16.30 en steeds op hetzelfde adres. Van 14.00-15.30 bespreken we de afgesproken tekst. Eén of twee inleiders nemen het voortouw, elke keer wordt afgesproken wie de volgende keer inleider zal zijn. Na de inleiding komt de discussie op gang, vaak heel boeiend, maar soms liggen de meningen zo verdeeld dat we niet verder komen dan met veel woorden niets te zeggen. Toch is onze inzet altijd om de ideeën van de auteur te begrijpen en dat kost tijd, moeite en aandacht.

De laatste twee jaar zijn we vooral bezig geweest met de boeken 'Du musst dein Leben ändern' van Peter Sloterdijk en 'De moed tot waarheid' van Michel Foucault.

Dit laatste boek bestaat uit de laatste

negen colleges die Foucault vlak voor zijn dood heeft gegeven in 1983-1984 aan het Collège de France.

De heldere verteltrant en het grote analytische vermogen van Foucault maken het lezen van dit boek tot een feest. Raak je bij Sloterdijk de weg soms kwijt omdat hij allerlei zijpaden induikt en hier weer een hoofdpad van maakt, bij Foucault zal je dat niet gebeuren.

Je wordt jaloers op de mensen die in 1984 deze colleges hebben bijgewoond, het moet een belevenis zijn geweest.

Terugkomend op onze studiemiddag, om 15.30 houden we pauze met een hapje en een drankje, bespreken wat we gaan lezen voor de volgende keer, de datum, de inleider(s). We praten nog wat na over actualiteiten of zomaar over iets persoonlijks.

Het zijn altijd gezellige middagen met mensen, die zich graag willen vrijmaken door samen een aantal filosofische teksten te lezen en deze trachten te doorgronden.

Ineke Kiers



“Wat ik ter afsluiting zou willen benaderen, is dit: er bestaat geen instelling van de waarheid zonder een wezenlijke postulering van de andersheid. De waarheid is nooit hetzelfde. Waarheid kan alleen in de vorm van de andere wereld en het andere leven bestaan”.

Michel Foucault:
'De moed tot waarheid';
laatste woorden op de laatste pagina van het manuscript van zijn laatste college op 28 maart 1984.

Berichten van de bestuurstafel

Verslag Algemene Ledenvergadering vereniging Vrienden ISVW d.d. 2 juni 2013

Aanwezig: 35 leden inclusief leden van het bestuur, Erno Eskens programmadirecteur cursus instituut van de ISVW

1. Opening en welkom

De voorzitter Cees Slottje opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Mededelingen:

Anka Fauth, bestuurslid vrienden laat zich verontschuldigen. Ze is zojuist geland op Schiphol.

3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering van 17 juni 2012

Besluit: Het verslag van 17 juni 2012 worden conform vastgesteld.

De leden vragen of de notulen vlak voor de vergadering verzonden kunnen worden. De nieuwsbrief van februari, waarin de notulen waren opgenomen, is uit het geheugen verdwenen. Voorzitter zegt toe de notulen voortaan ook op de website te zetten.

4. Vaststelling bestuurlijk jaarverslag vrienden ISVW 2012

Besluit: Het jaarverslag 2012 wordt conform vastgesteld

5. Vaststelling financiële jaarrekening 2012 vrienden ISVW en dechargeverlening bestuur

Het financieel jaarverslag laat een winst zien van de aandelen ASN. Restant vermogen van de vrienden ISVW is € 150.000. Het koersresultaat is met € 25.000 gestegen.

Er is meer contributie binnengekomen door de toename van het aantal leden. Het aantal nalatenschappen is echter afgenomen.

Doordat er problemen waren met acceptgiro incasso's, waren we genoodzaakt een aantal dubieuze debiteuren af te schrijven. Het gaat hier om Vrienden die een achterstand in betaling hebben van meer dan een jaar.

De digitalisering van het archief was

niet voorzien en opgenomen onder de post onvoorzien.

De penningmeester, Lex Bolwerk, vraagt toestemming om de winst van 25.000 toe te voegen aan de reserves.

Besluit jaarrekening 2012: De leden gaan akkoord met de jaarrekening 2012 en verlenen het bestuur decharge.

6a. Vaststelling begroting 2014 vrienden ISVW

Het dividend op de waarde van de belegging is reëel ingeschat. (2,5%)

Besluit: de begroting 2014 wordt conform vastgesteld.

6b. Schenking ISVW

De penningmeester brengt het voorstel in om € 100.000 te schenken aan de ISVW met ingang van 1 januari 2016. Op de vraag of we dit bedrag niet zelf moeten houden, omdat anders de koerswinst verdampt, antwoordt de penningmeester dat we geen beleggingsfonds zijn, maar de ISVW willen steunen. Er zijn nog twijfels of de Vrienden dit belastingvrij kunnen schenken. Het antwoord is dat ANBI instellingen, zoals de Vrienden ISVW zijn, dit nog steeds kunnen doen aan de Stichting ISVW.

Fondsen zijn ook bereid te doneren, als er geen vermogen is.

Besluit: de leden stemmen in met het voornemen een schenking aan de ISVW te doen van € 100.000.

Een voorstel hiervoor wordt concreet in juni 2013 voorgelegd.

7. Vaststelling programma vrienden ISVW 2014

De belangrijkste opdrachten voor het bestuur liggen in het werven van fondsen en in het werven van vrienden. Met de ISVW wordt bekeken of er andere doelgroepen bereikt kunnen worden door andere thema's aan te bieden. We stimuleren vrienden ook om van Facebook of twitter gebruik te

maken en de bekendheid van de ISVW te vergroten.

Besluit: het programma 2014 van de vrienden van de ISVW wordt vastgesteld.

8. Benoeming leden van het bestuur vrienden ISVW

Het bestuur stelt voor om Ellie Teunissen als secretaris, Lex Bolwerk als penningmeester en Anka Fauth opnieuw voor een periode van drie jaar te benoemen tot juni 2016. Er zijn geen tegenkandidaten.

Besluit: De ledenvergadering gaat unaniem akkoord.

9. Jubileum 2016

De leden worden opgeroepen verhalen, foto's en video's te verzamelen. We willen graag mensen interviewen, die de oprichters gekend hebben, dan wel de begintijd nog meegemaakt hebben.

10. Fondswerving en oproep leden

Leden die contacten of netwerken hebben in de financiële wereld worden opgeroepen contact te leggen met de penningmeester Lex Bolwerk. E-mail lexbolwerk@hotmail.com

11. Rondvraag

Er wordt geïnformeerd naar de plannen voor de bouw van de tweede vleugel. Erno Eskens antwoordt dat de vergunning voor de bouw binnen is en dat de ISVW voorbereidingen treft voor het vinden van voldoende financiering. De leden zullen op de hoogte gehouden worden.

12. Sluiting

De voorzitter dankt de leden voor hun constructieve aanwezigheid en sluit de vergadering. Hij nodigt de leden uit voor een bijeenkomst met Karim Benammar: Hoe wil ik leven.

Berichten van de bestuurstafel

Jaarverslag Vrienden ISVW 2013

Het bestuur van de vrienden van de ISVW biedt u een kort overzicht van de activiteiten van de Vrienden ISVW in 2013 aan.

In een afzonderlijk verslag vindt u de financiële verantwoording.

Doel van de Vrienden ISVW

Een van de belangrijkste doelen is het wekken en vergroten van de belangstelling voor filosofie vanuit de ISVW door middel van:

Werving van vrienden

Hoewel het aantal vrienden is afgenomen van 1078 tot 1043 zijn de inkomsten via de contributie toegenomen. De administratie betreffende betalende leden is opgeschoond. Er worden geen acceptgiro's meer verstuurd, maar facturen, die de leden zelf kunnen voldoen.

Ons ledenbestand kent een groep op hoge leeftijd, voor wie het niet altijd meer mogelijk is de bijeenkomsten bij te wonen. Soms verhuizen zij zonder achterlating van adres.

Niettemin komen er dankzij de voorjaars- en najaarscursussen en de Goldcard regelmatig nieuwe leden bij. Wij verwelkomen hen van harte.

Nieuwsbrieven

Twee nieuwsbrieven verschenen in 2013 onder eindredactie van Anka Fauth, voorzien van nieuws uit leesgroepen en een rubriek als het Leusdens dagboek, waarin vrienden hun ervaringen met cursussen en lezingen kwijt kunnen. In de rubriek "In gesprek met....." interviewt zij docenten van de ISVW, deze keer Jan Keij en Dries Boele. In de voorjaarsniewsbrief las u meerdere berichten van de bestuurstafel ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering in juni. Last but not least is een uitgebreid verslag in woord en beeld gedaan van het afscheid van René Gude, onze directeur van de ISVW.

Het bestuur meent dat de vrienden meer van dit platform voor opinies,



René Gude kreeg bij zijn afscheid een Liber Amoricum aangeboden.

ideeën, of uitwisseling van ervaringen gebruik zouden kunnen maken.

Het bestuur wil ook meer gebruik maken van de inzichten en signalen van vrienden over de cursussen, door hen stellingen en/of vragen voor te leggen via de nieuwsbrief, waarop gereageerd kan worden.

Filosofische cafés en andere activiteiten

In een grootse bijeenkomst is op 27

april 2013 door de Vrienden afscheid genomen van de directeur van de ISVW, René Gude. Wilma de Rek sprak met hem over de zin van het leven, liefde, de rol van het verstand, de ander, gemoedsrust, de naderende dood en nog meer, wat resulteerde in het boek "Stand-up filosoof", de antwoorden van René Gude. Hij geeft met onnavolgbare humor blijk van zijn kijk op het leven.

De vrienden hebben voor René een liber amicorum gemaakt, dat goed

gevuld werd met herinneringen en goede wensen.

Daarnaast zijn er drie open dagen met informatie over de ISVW cursussen geweest, die goed werden bezocht. De open dagen vonden plaats in januari, tevens nieuwjaarsbijeenkomst, in mei en eind augustus.

Op 23 maart vond de derde Frederik van Eeden-lezing plaats door Frans de Waal, over de morele en religieuze neigingen bij mensen en primaten.

Tijdens een filosofisch café op 2 juni liet Karim Benammar ons zien welke zes elementen een rol spelen bij het vormgeven aan ons leven.

Tijdens een filosofisch café op 17 november met als thema "De Verlichting, kraamkamer of ondergang" werd in een forum gediscussieerd door de heren Buisman, van Holthoorn en Veenbaas onder leiding van Andreas Kinneging. Er werden enkele boeken gepresenteerd, "Verlichting in Nederland"; "Terug naar de verlichting" en "De Verlichting als kraamkamer" van Jabik Veenbaas. Tevens is dit het thema van een summerschool onder zijn leiding.

Een tweede belangrijk doelstelling is:

De werving van fondsen

Door overdracht van het grootste gedeelte van ons vermogen aan de ISVW, is het voor de Vrienden weer mogelijk fondsen te werven. De toekomstplannen van de ISVW, de eventuele tweede vleugel en het jubileum in 2016 vragen drie miljoen euro. De ISVW heeft een strategisch toekomstplan geschetst dat in februari 2014 met een kick off is gepresenteerd aan de vrienden. De Vrienden proberen een bedrag van een miljoen euro bij elkaar te krijgen. Dit vereist een systematisch nadenken over fondsenwerving, dat in 2013 in gang is gezet in samenwerking met de ISVW.

De Algemene Ledenvergadering van de Vrienden ISVW

Op 2 juni 2013 is één statutaire Alge-



mene Ledenvergaderingen gehouden. Op deze vergadering werden de bestuursleden, Anka Fauth, eindredactie nieuwsbrief, Lex Bolwerk, penningmeester en Ellie Teunissen, secretaris voor een periode van drie jaar herkozen.

De jaarverslagen 2012, waaronder het financiële, de begroting 2014 en het programma 2014 werden conform vastgesteld.

100-jarig bestaan ISVW en de vrienden

Frans Jacobs is benaderd voor het schrijven van de geschiedenis van de ISVW. Het bestuur van de Vriendenvereniging zal zoveel mogelijk vrienden en andere geïnteresseerden benaderen voor het schrijven van anekdotes, ervaringen met de ISVW en de Vriendenvereniging.

Er is een 'projectgroep eeuwplan' opgezet, bestaande uit leden van bestuur en directie van de ISVW en van het bestuur van de Vriendenvereniging om het jubileum in 2016 voor te bereiden. Over de voortgang zullen we u periodiek informeren.

Leesgroepen

Leesgroepen van de ISVW functioneren autonoom. Niet-vrienden kunnen ook deelnemen aan de leesgroepen. In een leesgroep leert men elkaar op een andere wijze en intensiever kennen dan via incidentele ontmoetingen op de ISVW. Zij blijken zeer leerzaam en inspirerend te zijn en diepgang te geven aan filosofische kennis. Het bestuur (Anka Fauth) probeert de coördinatoren van de leesgroepen te

verleiden hun ervaringen aan de nieuwsbrief toe te vertrouwen. Het bestuur wil de groepen systematisch benaderen om dwarsverbanden te kunnen leggen en de relatie met de ISVW aan te halen.

Tot slot

Het bestuur van de vrienden en de ISVW werken op alle fronten in volstrekt vertrouwen met elkaar samen. Op weg naar 2016 is het belangrijk om alle netwerken van cursisten en vrienden te gebruiken om de nieuwbouw voor elkaar te krijgen en om het eeuwjubileum tot een groots festijn te maken. Het bestuur dankt de ISVW en al haar medewerkers van harte voor hun ondersteunende activiteiten. Laten wij als vrienden de ISVW gul ondersteunen.

Berichten van de bestuurstafel

Programma Vrienden ISVW 2015

De Vrienden van de ISVW hebben een ANBI status. Dit betekent dat er schenkingen gedaan kunnen worden aan de Vrienden van de ISVW. Het bestuur van de Vrienden draagt er zorg voor dat na toestemming van de leden alle geschonken gelden terecht komen bij de ISVW. Hiermee geven we invulling aan onze doelstellingen.

Artikel 3 van onze statuten geeft als doel van de vereniging aan:

- Het wekken en vergroten van de belangstelling voor de doelstelling en activiteiten van de Stichting Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden (ISVW)
- In het bijzonder het vergroten van het draagvlak en de belangstelling in de samenleving voor het werk van de ISVW
- Het stimuleren van eigen activiteiten van de leden in de geest van de doelstelling van de ISVW
- De ISVW te informeren over de interesses en wensen van de leden van der vereniging over hun oordeel over het cursusaanbod van de ISVW

Het bestuur van de Vrienden zal zich in 2015 focussen op de volgende activiteiten:

De werving van vrienden

Door de ISVW en de vrienden worden de inspanningen om vrienden te werven voortgezet.

Zo worden door de ISVW diners pensants aangeboden met Karim Benamar als gastheer.

De vrienden worden uitgedaagd om zelf met filosofische thema's te komen, die in klein gezelschap onder het genot van een heerlijk diner kunnen worden uitvergroot.

De goldcard blijkt een groot succes en biedt aan vele vrienden een mogelijkheid elkaar regelmatig te ontmoeten in diverse cursussen en weekends.

Via de evaluatieformulieren worden de cursisten gestimuleerd hun ideeën, maar ook hun kritiek door te geven.

Dit houdt ons scherp en de ISVW analyseert de formulieren grondig.

Nieuwsbrieven

Voor het schrijven van artikelen in twee nieuwsbrieven zal het bestuur meer "vrienden" uitnodigen. Hierdoor kan het een blad van de Vrienden zelf worden. Vrienden kunnen hun verzoeken plaatsen voor regionale bijeenkomsten, leesgroepen of filosofische discussies.

Het bestuur zal in navolging van 2014 met stellingen/vragen proberen de meningen los te krijgen. Het digitale filosofisch platform werkt onvoldoende. Er zal redactie opgevoerd moeten worden.

We zoeken hiervoor een "beheerder".

Filosofische cafés

In samenwerking met de ISVW organiseert het bestuur drie/vier filosofische cafés. In een informele setting kan aan de hand van een thema gediscussieerd worden. De cafés bieden onder andere de gelegenheid om kennis te nemen van de nieuwste filosofische boeken en elkaar informeel te ontmoeten.

De werving van fondsen

De werving van financiële middelen is het belangrijkste punt voor het bestuur en de vrienden.

De tweede vleugel is een must, wil de ISVW in de volgende eeuw kunnen overleven.

Met de ISVW is een fondsenwervingsplan opgezet om actief financiering te vinden voor nieuwe projecten. Wij zullen een sterk appel doen op de relatienetwerken van de vrienden.

Algemene Ledenvergadering

We houden een keer per jaar in mei/juni een algemene ledenvergadering. Op dat moment zullen zowel de jaarrekening, het jaarverslag van het voorafgaande jaar als de begroting en het programma voor het volgende jaar aan de orde komen. De vergadering wordt altijd gecombineerd met een interessant evenement.

100-jarig bestaan ISVW en de vrienden

Dit bestaan zal groots gevierd worden. Hiervoor is de ISVW een projectgroep eeuwplan gestart, die de grote lijnen gaat uitzetten. We zullen verhalen van

Uitnodiging

Voor het filosofisch café op zondag, 1 juni op de ISVW te Leusden. Er vindt een gesprek plaats tussen de wetenschapsfilosoof Ton Derksen, bekend van zijn boeken over rechterlijke dwaling en de filosoof Rein Gerritsen, auteur van: "Filosoof in de bajes" over rechtsspraak.

"Ik beweer namelijk dat het recht niets anders is dan de macht van de sterkste"

Trasymachus in Plato: De Staat

onze oudste vrienden graag optekenen en archiefstukken raadplegen. We verzoeken ook ieder om oude foto's of herinneringen aan bepaalde momenten met ons te delen. Kent u mensen, die ons hierover kunnen informeren, laat het ons weten. Het secretariaat van de ISVW ondersteunt ons hierbij.

Leesgroepen

Leesgroepen van de ISVW functioneren autonoom. "Niet-Vrienden" mogen ook deelnemen aan de leesgroepen. De ISVW en verschillende leesgroepen vinden het interessant te weten wat zoal gelezen en besproken wordt. De ISVW en de vrienden kunnen door uitwisseling van informatie bepaalde filosofen/schrijvers uitnodigen voor de filosofische cafés en de gesprekken hiermee verrijken. Vanuit het bestuur en de redactie van de nieuwsbrief zullen we regelmatig contacten onderhouden. De leesgroepen kunnen ook met vragen bij het bestuur of de ISVW terecht.

Samenwerking met de ISVW

In een constructieve en inspirerende samenwerking met de ISVW zetten we de route naar het eeuwfeest voort. De voorbereidingen voor het grote festijn zijn in volle gang. De Vrienden zijn er om de ISVW met haar ervaring en kennis te laten gloriëren en het filosofisch gedachtegoed breed te verspreiden. De vrienden genieten van de gastvrijheid op het landgoed en van de eeuwige kennisbron die door de ISVW wordt aangeboden.



"De mens: is dat niet dat wezen dat als een eindig kwetsbaar, driftig bundeltje natuur ter wereld komt en vervolgens door middel van driltechnieken zo goed en zo kwaad als dat gaat tot een beschaafd mens wordt omgevormd?"

Peter Sloterdijk

Adreslijst van coördinatoren van ISVW Filosofische Leesgroepen

Amersfoort

Mevrouw Ineke Kiers
Bruggensingel N 21
3823 BA Amersfoort
telefoon: 033 4559558
e-mail: ineke.kiers@tiscali.nl

Amersfoort 2

Mw. Lamprose Smilde
telefoon: 0334566132
Email: l.smilde@xmsnet.nl

Amsterdam e.o. 1

De heer Robbert Mahler
Reijgershof 2
1191 CS Ouderkerk a/d Amstel
telefoon: 020-4968585
e-mail: robbert@mahleraandeam-
stel.nl

Amsterdam e.o. 2

De heer Dirk Altena
Spangenhof 10
1083 JH AMSTERDAM
telefoon: 020 6466370
mobiel: 06 43057495
e-mail: d.altena@planet.nl

Ede e.o.

Dhr. Sjoerd Hoornstra
Veldheimweg 2,
6871 CD Renkum
email: jshoornstra@gmail.com

Friesland

Mevrouw Anja Wouters
Nieuwe Straatweg 54
8061 CP Giekerk
telefoon: 058-2562155
e-mail: anja@anjawouters.eu

Groningen

Mevrouw Angelique Schreuder
Thorbeckelaan 174
9722 NJ Groningen
telefoon: 050 5262964
e-mail: aem.schreuder@planet.nl

Noord Brabant 1 (Oss/Uden)

De heer Hans Tromp
Heihoekstraat 1A
5345 HC Oss
telefoon: 0412 638021
e-mail: hans-tromp@hetnet.nl

Noord-Brabant 2 (Den Bosch/ Rosmalen)

Mevrouw Hetty Goudswaard-ten
Brink
Driebergenlaan 9
5242 AM Rosmalen
telefoon: 073 5216487
e-mail:
hjdetenbrink@hotmail.com

Noord-Holland Noord

Mevrouw Henriette Velu
Hoog en Laag 53
1851 CX Heiloo
telefoon: 072 5331644
e-mail: H.Velu@quicknet.nl

Oost Nederland

Mevrouw Anna Knottenbelt
Vilderstraat 3
7241 BZ Lochem
telefoon: 0573 250371
e-mail: aejknottenbelt@hetnet.nl

Rotterdam e.o.

De heer Jannes Mulder
Grindweg 64
3055 VB Rotterdam
telefoon: 0104 181590
e-mail:
janneshmulder@gmail.com

Vlaardingen

De heer Jos van der Heide,
Aletta Jacobskade 166,
3137 TE Vlaardingen
telefoon: 06 44460007
e-mail: josvdheide@xs4all.nl

Utrecht

De heer Joop van Tubergen
Enkweg 22
6881 MA Velp
telefoon: 0267 370 057
e-mail: tubergen@xs4all.nl

't Gooi-Noord

dhr. Gerard Grubben
telefoon: 0248445483
email: g.grubben@upcmail.nl

Zeeland

Mevrouw A.F.A.M. Hummelen
Herengracht 122
4331 PZ Middelburg
telefoon: 0118 637290
e-mail: a.ypma1@kpnplanet.nl

Zuid Holland 1

Dhr. Ricardo Tetteroo
Venestraat 53,
2266 AX Leidschendam
tel. 0703193626
email: ricardo@hexislv.nl

Zuid Holland 2

De heer Jan H. Diekema
Virulylaan 21
2267 BR Leidschendam
telefoon: 070 3997409
fax: 0847 117548
e-mail diekema@hetnet.nl

Colofon

Bestuur van de vrienden:

Cees Slottje, voorzitter
Ellie Teunissen, secretaris
Lex Bolwerk, penningmeester
Maartje van Hardeveld
Anka Fauth

Redactie Nieuwsbrief:

Anka Fauth
Redactieadres:
ankafauth@gmail.com

Opmaak

Henk Droog | Platland

Contactadres bestuur:

vrienden@isvw.nl