

GEVEN EN NEMEN IN (ON)BEGRENSDE RUIMTE

*Wat ik geef ...is dat wat ik neem.
Wat ik neem ...is dat wat ik geef.
Sta eens een moment stil ...en voel.
Dan geef ik iets moois, dat ik ook neem.*

Wat dan?

*Dat is het bewustZijn wat ik geef,
en de tijd die ik je neem.
Maar wat ik je breng ...is nog mooier dan het al IS.*

Wat dan?

*Dat is de balans in het geven en nemen ...er altijd al IS
als het bewustzijn mag ZIJN ...onvoorwaardelijk en liefdevol IS.*

*Weet dan, dat Balans jouw ruimte nooit beperkt, maar onbeperkt, oneindig liefdevol is in wie
je werkelijk zuiver Bent.*

*Weet dan waar geen grenzen zijn ...zal al-tijd TIJD oneindig zijn in het nemen en geven
om de balans weer te vinden.*

Waar dan?

In ons mooie h♥rt ...in ons ZELF ...onvoorwaardelijk, (on)begrensd liefdevol IS !



*Geschreven door:
Antoinette Heisen*