

Geef de ruimte weer terug

Geef de ruimte weer terug
Die we hebben genomen

Keer de kentering in onszelf weer om
Alles lijkt zo lonkend als vernieuwing
Maar het is vooral zo machtig oliedom
Spullen produceren door vernieling

Geef de ruimte weer terug
Keer de kentering weer om

Ons nagejaagd geluk raakt machteloos verloren
In opgedrongen lusten om te consumeren
Zó oppervlakkig dat we niet meer zien en horen
Hoe we natuur en wereld bruut veruïneren

Geef de ruimte weer terug
Keer de kentering weer om

Al het andere is nog slechts een delfgrondstof
Vermorzeld en vermalen tot grijzig poedergruis
Als bakmeel voor gekleurde klonters plasticstof
Adembenemend prikkelend, een dodelijke vuist

Geef de ruimte weer terug
Keer de kentering weer om

Laten we cascades van vernieling weer kantelen
Ons niet meer wentelen in wellustig winstgenot
Het menselijk onmenselijke weer ontmantelen
Ons openen voor al het andere als lonkend liefdesbod

Keer de kentering weer om
Geef de ruimte weer terug

Hidde de Blouw