

Naar aanleiding van een gesprek met mijn zoon vanavond.....

Het onzichtbare Olifant.

Door Muammer Yigit

Er was eens een Olifant dat met veel plezier naast zijn moeder de wereld verkende. De ene tocht van dorre landschappen naar de andere weelderige groene graslanden van Afrika. De jaren gingen voorbij en de jonge olifant werd een volwassene. De olifant had zo veel inzichten van zijn moeder ontvangen dat hij zijn dankbaarheid wel kon uitschreeuwen. Op een dag vroeg de vader olifant zijn zoon bij zich. Jongen ik moet je iets belangrijks vertellen wat jij nog niet op de hoogte van bent. Elk jong olifant wordt tot zijn jonge volwassenheid onzichtbaar op de wereld gebracht. Ik daarentegen kun je met je moeder samen als enige dieren je altijd zien. Je vraagt je natuurlijk af waar dat goed voor is! Nou zegt de vader olifant, als jij ervoor klaar bent en je mentale opvoeding net zo veerkrachtig is als je lichamelijke volgroeid dan word je zichtbaar voor de wereld. Dat is het moment dat je op je eigen benen kunt staan. Dat moment is aangebroken. Onze paden zult zich vandaag splitsen en jij zult het vandaag je stap mogen zetten om te kiezen welke richting jij uit wilt wandelen. Vandaag stippel jij je eigen pad. Alles wat je wilt weten weet jij al. De rest wordt jouw eigen ervaring. Je zult door je eigen inzet water kunnen vinden. Op droge maanden op twee benen de takjes van een boom kunnen plukken en zelf hoe je levenspartner ontmoeten. Het ware leven begint hier en je zult vele keuzes mogen maken. Hier word jij sterker van. Kies verstandig en twijfel nooit aan jezelf zei de vader olifant. Vanaf vandaag ben je zichtbaar voor iedereen. Zoals je weet hebben olifanten geen natuurlijke vijanden maar de natuur kan heel hard zijn en zelfs ondanks zijn schoonheid. Wees wijs en moedig in je beslissingen, dit kan het verschil zijn tussen leven en de dood. Als je namelijk uitgedroogd bent kun je zelf ten prooi vallen aan leeuwen. Vanaf vandaag ben je zichtbaar maar weest dankbaar dat je gezien wordt. Zonder het ware zien kan geen bestaan mogelijk zijn. Je zult door echt te kijken je partner uitkiezen. In het achtervolgd worden naar de groene graslanden is het de redding voor je kinderen. Zo is zichtbaar zijn de levensader van elke ziel. De ware zicht wordt helder als je je eigen zichtbaarheid kunt erkennen. Dat is het moment dat je zelf zo ver bent. Ik weet dat jouw zichtbaarheid mijn mooiste geschenk was mijn zoon en daar ben ik je dankbaar voor. De olifant nam afscheid en vertrok. De jonge olifant was verdrietig en opgewonden tegelijk. De wereld lag aan zijn voeten en hij mocht deze gaan ontdekken. Gespannen maar ook opgewekt ging de jonge olifant de wijde wereld in als een pasgeboren kind dat verbaast zijn ogen opent en om zich heen kijkt.