

Bijdrage door Siem van den Berg

>

Engel 191:

- > Dwalend door de onbegrensde ruimte
- > Zwevend als een luchtballon
- > Geen boven of onder
- > Geen links of rechts
- > Geen richting of doel
- > Het geeft niet hoe het gaat
- > Neem het zoals het is
- > Alles is verdwenen en onzichtbaar
- > Geen eind of begin.
- > Waar ga ik heen,
- > Voor wie ga ik verder?
- > Ik los op in alles.
- >
- > Ziet men mij?
- > Ik ben ongrijpbaar, vrij, een nevel van druppels.
- > Meer kan ik je niet geven.
- > Neem mijn verschijning,
- > zoals ik ben.